

Zondag 17 maart 2024

Voorganger : Ds R. Erkelens
Lector : Gerry de Groot
Organist : Arjen de Boer
Collectedoel : Karin Eugster – Zakat
Liederen : Lied 362: 1, 3 Lied 139: 1, 14 Lied 146: 3, 4 Lied 313: 1, 5 Lied 755: 1, 2 Lied 423: 1, 2, 3
Lezingen : Lezing: Mattheus 21: 33 – 41

Collectedoel diaconie



De diaconale collecte is voor het project in Marokko van Karin Eugster, Zakat geheten.

De naam Zakat is een van de vijf zuilen van de islam. Het woord zakat betekent in het Arabisch 'reiniging' in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan 'reinigt' het overige bezit en vermogen.

Tijdens de Ramadan, de maand van het vasten, heeft aalmoezen geven en delen met anderen een nog grotere betekenis.

Het project is klein begonnen met ondersteuning van twee ongetrouwde zussen. Inmiddels worden meerdere gezinnen met kinderen ondersteund. Deze financiële ondersteuning die door middel van een maandelijkse bijdrage ondersteuning biedt aan het gezin, daardoor krijgen de kinderen meer mogelijkheden en kansen om zich te ontwikkelen en een betere toekomst voor zichzelf te creëren.

Deze financiële ondersteuning zal bestaan uit: het maandelijkse schoolgeld, het jaarlijkse inschrijfgeld, de kosten van de schoolbus, de bijles in de Franse taal, en de overige kosten zoals boeken, schriften, pennen etc.

Twee kinderen studeren aan de universiteit en dat kost natuurlijk ook in Marokko behoorlijk wat geld en voor gewone families niet te betalen. Donateurs die aan het project zijn verbonden, zorgen voor een gedeelte van dit geld.

De collecte zou een goede bijdrage kunnen leveren aan de huisvesting van beide kinderen. Zij hebben beide een kleine kamer en maken gebruik van keukens en badkamers samen met andere studenten.

Ook in het dorp is gezorgd voor betere voorzieningen onder andere de watervoorziening zo profiteren alle inwoners van de donaties en is hun kwaliteit van leven beter geworden.

Geef uw bijdrage tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Meer informatie op de website: Karininmarokko.com

Symbolische Schikking 5^e zondag (zondag Judica)

Een lossen

Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten.
Maar God laat zich de mond niet snoeren.

Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef te kopen,
zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel.

Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen,
de lossen van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen.

Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden.
Jeremia, de 'onheilsprofeet', blijkt een lossen te zijn.

Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.

In de bol zijn driekleurige viooltjes geplaatst.

Symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.

In het midden een puntvormig lijnnervig Sansevieria blad, als teken voor de rechtvaardige.

Meditatieve tekst:

De aarde

bezitten, gebruiken

te eren

Rechtvaardig

is de nederige mens.



Dienst met de Oekraïense vluchtelingen

Wat was het afgelopen zondag een emotionele dienst, een beladen dienst of een dienst met een lach en een traan. Al deze benamingen kan je eraan geven. Maar zeker een indrukwekkende dienst!

Een mengeling van mensen die gevlucht zijn en wij die in vrijheid leven. Kunnen wij ons dit voorstellen, nee dat kunnen wij niet. Wij kunnen aanhoren en meeleven. Een moeder, Eugenia en haar dochter Anastasia proberen onder woorden te brengen wat zij tot nu toe ervaren hebben. Hoe erg moet het zijn om te moeten beslissen je huis, je land, je vrienden te verlaten en te kiezen wat er zeker mee moet. Wie van de ouders gaat mee, een van de twee moet mee om de kinderen in veiligheid te brengen. Eugenia was al oorlogscorrespondente en videoproducer in Oekraïne, toen er in een ander gedeelte al oorlog was. Toen 2 jaar geleden in heel Oekraïne de oorlog uitbrak en zij vlakbij een kerncentrale woonden was het tijd om het land te verlaten. Eugenia wilde eigenlijk niet weg, omdat zij van heel Oekraïne films wilde maken, om te laten zien hoe erg de toestand in haar land was. Toch koos ook zij om te vluchten met haar 3 kinderen, moeder en schoonmoeder en wat vrienden. Haar man werd militair en ging naar het front. Ze proberen regelmatig contact met hem te krijgen, maar dat lukt niet altijd.

Zij gingen rijden met onbekende bestemming en wisten 's morgens niet waar ze 's avonds zouden slapen. Ze ervoeren al vrij gauw dat zij in oorlogsvrije landen kwamen. Uiteindelijk is het dus Opperdoes geworden. En zelfs in Nederland kunnen we zeggen, als je het met Ter Apel vergelijkt, dat ze dus voor de tweede maal van de hel in de hemel zijn gekomen. In het vroegere verzorgingshuis Almere in Opperdoes wonen ongeveer 70 Oekraïense mensen. Heel leuk was het dat meerderen van hen meegekomen waren om naar Eugenia en Anastasia te luisteren. En dat was voor ons ook geweldig doordat de dochter Anastasia al zo prima Nederlands sprak en dus haar moeder vertaalde.

Anastasia liet ons ook een lied over Oekraïne horen. Heel verrassend was dat zij dat zonder microfoon deed en een enorm volume had.

Toen Eugenia uitverteld was konden we nog vragen stellen en daar werd natuurlijk gebruik van gemaakt. Anastasia kon het nu van Nederlands in Oekraïens vertalen. Zij zit trouwens in Medemblik op school en moeder en dochter zitten ook op Nederlandse les. Het thema van de dienst was "vrede delen", tot slot kregen we nog een filmpje te zien, gemaakt door Eugenia voor Zending over grenzen. De laatste van een serie van 5. (Hoop op vrede. Gebed voor Oekraïne).

Die beelden herken ik wel. Aanstaande maandag 18 maart is het 79 jaar geleden dat het pleintje in Rotterdam, waar ik als kind aan woonde, werd gebombardeerd, 37 doden die op straat lagen en de huizen in puin. Mensen die ik bijna allemaal kende, waaronder mijn vriendinnetje. Maandag sta ik daar met een handjevol mensen bij het monument, het worden er steeds minder die het nog kunnen na vertellen. Onze gasten en ik hebben beelden op ons netvlies die nooit weggaan. Eugenia en Anastasia eindigden met de mooie woorden: "Wij willen jullie wensen: vrede in jullie land, vrede in jullie gezin en vrede in jullie hart". Laten we hopen dat we dat allemaal nog lang mogen ervaren en dat hen verder leed bespaard zal blijven.

Daarna moesten we allemaal ontladen en dan is gezamenlijk koffie drinken een weldaad. Dirk Wassenaar was jarig geweest en trakteerde op stroopwafels, nou Hollandser kan het toch niet? Anastasia zong nog een keer het Oekraïense lied en wat in de kerk niet gebeurde deden we nu wel, we klaptten allemaal mee op het ritme. Er was een vrolijke stemming en we vonden dat dit even vastgelegd moest worden, zie de foto. Het was op het laatst van het koffiedrinken, dus niet alle Oekraïense gasten staat erop. Al met al een hele mooie dienst, voorbereid door Jantina, Eugenia, Anastasia en Carin. Ik hoop dat we onze Oekraïense vrienden nog eens in onze kerk mogen ontmoeten.

Lieve groet, dit maal ook voor de Oekraïense mensen,
Joke

Op de volgende pagina treft u enkele foto's



AGENDA:

Zo. 17 maart	Vergadering Kerkenraad	14:00 uur
Di. 19 maart	Bijeenkomst bezoekgroep	14.00 uur
Wo. 20 maart	Geloven Samen	14:00 uur
Zo. 24 maart	Palmzondag	10.00 uur
Zo. 24 maart	Taakgroep Eredienst	14:00 uur
Do. 28 maart	Witte Donderdag: Sobere maaltijd Aansluitend viering Heilig Avondmaal	18.30 uur ± 19.30 uur
Vr. 29 maart	Goede Vrijdag, dienst o.l.v. gemeenteleden	19.30 uur
Za. 30 maart	Stille Zaterdag	21.00 uur
Zo. 31 maart	1 ^e Paasdag: paasontbijt Kerkdienst	9.00 uur 10.00 uur
Di. 2 april	Vergadering diaconie, samen met diaconie van PG Het Vierkant	10.00 uur

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Bevestiging

Wij, Haije en Ida, waren zondag bij de bevestiging van Ina Veldhuizen in Wageningen, en hadden een mooie bos bloemen mee.

Het was een prachtige dienst. Ina was heel blij dat er iemand van onze gemeente was en vroeg ons om iedereen de hartelijke groeten te doen, bij deze !!



Ze wilde heel graag in de toekomst nog een keer bij ons voorgaan.

Ingezonden door: Karin Eugster

Ben net terug uit Marokko en heb de gezinnen en de kinderen mogen bezoeken, wat natuurlijk weer ontzettend fijn was.

De aardbeving heeft wel wat indruk op de kinderen gemaakt, maar eigenlijk gaat het gewone leven alweer door, gelukkig maar.

Met de kinderen gaat het naar omstandigheden goed.

Zij gaan met plezier naar school en doen erg hun best en halen prima cijfers.

Toch valt er voor mij altijd iets te verbeteren aan de situatie rondom de kinderen.

Zo heb ik met het oudste meisje,(Sukaina) en haar ouders gesproken om beter huisvesting te gaan zoeken.

De kamer waar zij nu woont is super klein en heeft geen ramen en ook de buurt is niet echt heel fijn.

Ook had zij geen goed matras en hebben dat ook voor haar kunnen regelen, een nieuw matras, wat kleren, schoenen, tandpasta etc. etc. voor haar gekocht.

Ik vroeg mij af: waarom hebben de ouders niets gezegd tegen mij.

Na een gesprek met de ouders, bleek het gewoon bescheidenheid te zijn om wat extra geld te vragen voor een betere kamer.

Gelukkig ken ik inmiddels wat mensen in Marokko en wordt er in ieder geval voor het nieuwe schooljaar een betere kamer voor Sukaina gezocht.

Verder hebben wij voor alle kinderen nieuwe kleren en schoenen kunnen kopen.

En voor de ouders wat extra dingen zoals een baal meel, couscous, olie ,suiker etc. etc.

Hoop dat U zo een beetje een inkijk krijgt van het werk dat vast zit aan het kleinschalig scholenproject.

Ben erg dankbaar dat er gecollecteerd wordt en het geld krijgt zeker een mooie bestemming.



Informatie volgende dienst op 17 maart 2024:

Voorganger : Marijke Kraak

Lector : Coby Koetsier

Organist : Nader te bepalen

Nieuwsbrief PG THOMAS, 23^e jaargang, nr. 356, 17 maart 2024

Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com

De Boekentip

Boekenrecensie : Het geheim van de Valeriusstraat

Auteur : Luuc Kooijmans.

Als mensen ergens goed in zijn dan is het in het creëren van een eigen werkelijkheid waarmee ze de boze wereld op afstand kunnen houden. Zo kunnen ze voor zichzelf blijven volhouden dat ze op de goede weg zijn, dat hen niets te verwijten valt.

Adriaan Kooijmans(1887-1990), opa van de auteur, leek die kunst tot in de perfectie te beheersen.

Als schoolhoofd en autoritaire vader van 9 kinderen wist hij het altijd beter, draaide alles om hem en twijfelde hij nooit aan zijn eigen opvattingen. Omdat het in zijn ogen helemaal de verkeerde kant op ging, werd hij in 1935 lid van de NSB en tijdens de oorlog leek dit hem geen windeieren te leggen.

Als onderwijsinspecteur-een oude droom- en prominent lid van het door de nazi's opgerichte "opvoedersgilde" trachtte hij het onderwijs te willen aan sluiten bij de nieuwe tijd. Zijn vrouw en enkele kinderen werden ook lid van nationaalsocialistische organisaties, maar andere kinderen wilden er niets van weten.

Zoon Wim sloot zich op 17-jarige leeftijd aan bij het verzet, werd gearresteerd en stierf kort voor zijn 20^{ste} verjaardag voor een Duits vuurpeloton. Nadat Adriaan Kooijmans een tijdje geïnterneerd is geweest voelde hij zich in de eerste plaats slachtoffer. Pas laat kon Adriaan toegeven dat hij zich vergist had. De hele rassenleer was dubieus want zijn zoon een "rasechte Germaan" was niet doodgeschoten door "on-Nederlandse joden" of "bolsjewistische" Aziaten maar door hoog geroemde "Germaanse ras mensen".

Toch werd Adriaan Kooijmans geen aangenaam mens. Hij bleef op volstrekt egocentrische wijze naar de wereld kijken, vindt het toegeven van fouten nog heel moeilijk.

Dit is een non-fictie boek maar het is uitstekend leesbaar!!

Ik vond het net zo'n indrukwekkend boek als het eerste boek wat ik in het Thomasnieuws besproken heb: Alleen in Berlijn van Hans Fallada.

U kunt ze in de bieb reserveren maar u kunt ze ook lenen van ondergetekende.

Foeke Engbrenghof

Onze Jarigen

De jarigen t/m 24 maart leest u hieronder.

Elkaar bezoeken kan. Een kaartje of mailtje sturen kan altijd of even bellen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie THOMAS-kerkgids Allen Samen).

Een heel enkele keer gebeurt het dat ten onrechte een naam wordt vermeld, hiervoor onze welgemeende excuses.

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Ingezonden, uit: de veertigdagentijd kalender van PETRUS

Het thema van deze week, 'Van dood naar leven', is misschien wel het meest centrale thema van het christelijk geloof. Veel mensen willen tegenwoordig het leven ten volle leven, zonder concessies. Alles eruit halen wat erin zit, desnoods ten koste van anderen. Dat idee wordt gevoed door de wereld om je heen; door reclames, door je werk, door sociale media. Alleen *jij* bent verantwoordelijk voor je eigen leven en dus ben je ook *zelf* verantwoordelijk voor je eigen geluk.

Jezus leert ons deze week iets radicaal anders. Bij dit leven hóórt de dood; het verdriet, de tegenslag, het verlies. En daarbovenop: ook *jezelf* durven te verliezen, aan anderen, aan een ideaal, uiteindelijk aan de dood. In zo'n religie heeft geen weldenkend mens trek, toch? Maar Jezus leert ons dat juist deze weg leidt naar het échte leven, en uiteindelijk zelfs naar God.

Sjoerd Muller

Tip: Bekijk deze week de dagelijkse video's via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.



LIEF EN LEED



Op zondag 10 maart waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

